

Cultuurflits #2 in de woonkamerklas

Hallo ouders, verzorgers en kinderen!

Hoe gaat het in jullie woonkamerklas? De eerste drie weken zijn al bijna voorbij, dus misschien zijn jullie het al een beetje gewend!

Oerschilderen

We hebben goed nieuws. In opdracht van Cultuurbedrijf RIQQ maakte Simone Kuijpers, van Si-Moon Kunst en cultuureducatie, een leuke 'les' speciaal voor de woonkamerklas. De kinderen kunnen hier zelf mee aan de slag, maar af en toe een beetje meekijken is gewenst. Het is geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Het enige wat ze nodig hebben is een eigen plekje, een paar lege jam/groenten potjes, wit papier en een place-mat of doek dat vies mag worden.

In gesprek

Als je met je kind wilt praten over wat ze hebben gemaakt kun je enkele vragen aan ze stellen. Vraag bijvoorbeeld:

- Welke kleuren heb je gevonden? Zijn er ook kleuren die je moeilijk in de keuken of de tuin kunt vinden? Welke kleuren zijn dat dan?
- Wijs een proefje aan. Hoe heb je dit gemaakt? Was dat moeilijk om te doen?
- Welk proefje heeft je het meest verrast? En bij het werkstuk/schilderij.
- Laat jouw werkstuk iets zien wat bij de Corona crisis past? Hoe dan?
- Ben je ook nieuwsgierig wat de andere kinderen in de klas hebben gemaakt?

Delen via social media?

Wij roepen op om het werk dat de kinderen maken te delen op insta van Cultuurbedrijf RIQQ via www.instagram.com/cultuurbedrijf_riqq. Maar het is natuurlijk ook leuk als kinderen het delen op de Facebookpagina van school, in de digitale leeromgeving of op andere plekken.

Veel succes en plezier ermee!

Met vriendelijke groet,
Olga en Jessica

Projectleiders Cultuureducatie
Cultuurbedrijf RIQQ
www.cultuurbedrijfriqq.nl